



Preekschrijfbrief

Welkom in deze dienst! Fijn dat je er bent!

Weet je nog wat deze pictogrammen betekenen?     

Zegen/Zingen/Bijbel lezen/Bidden/Voorlezen van de wet

Kun je horen welke psalmen de organist voor de dienst speelt?.....

Vind jij het fijn om naar de kerk te gaan en waarom?

.....

Welke psalmen gaan we zingen?

.....

.....

Weet je het nog van vorige week?

Vorige week zijn we begonnen met het leren van Psalm 23.

“ Een psalm van David. De

.....

.....”

Uit de Bijbel lezen



We gaan uit de Bijbel lezen in het boek:.....

Waar wil jij God voor bidden?.....

En waarvoor zou jij willen danken?.....

Waar bidt en dankt de ouderling voor?.....

Bij de Preek

Vandaag is Zondag 51 aan de beurt. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

Dit zijn de punten van de preek:

1

2

Moest jij wel eens 'sorry' tegen iemand zeggen? Waarom? Wat vraag je dan eigenlijk? Vond je dit moeilijk?

Waarom worden wij arme zondaren genoemd?.....
.....

In antwoord 126 gaat het over boosheid. Bedoelen ze hier dat je boos/kwaad op iemand bent? Zo niet, wat wordt er dan mee bedoeld?
.....
.....

Wat begreep je nog niet helemaal tijdens de preek en zou je thuis nog willen vragen?
.....

BINGO !!

Luister goed naar de preek.

Als je een woord hoort die hieronder staat, mag je dat woord doorstrepen.

Hoeveel woorden heb je gehoord ?

Schulden	Bidden	Oplossing	Vader
Redder	Jezus	Rechtvaardig	Bekering
Twijfel	Vergeving	Bloem	Genade
Arm	Betalen	Bloed	Doel

Maak hieronder een mooie tekening of woordweb over de preek:



We gaan verder bij Psalm 23 vers 2:

'Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren.'